



CAMPERTIJD

Campertijd

Date : 01/03/2018

Page : 12-21

Periodicity : Half-Yearly

Journalist : --

Circulation : 10000

Audience : 0

Size : 4813 cm²

Kroatië, sprookje van 1001 eilanden





WIE?
Thomas De Boever

CAMPERAAR SINDS
2013

MET
Els, zijn echtgenote
en kinderen Alix en Jules

ERVARING
probeert zo veel mogelijk
nieuwe plekken te ontdekken
in Europa en België

VOERTUIG
VW Transporter California T5

OP ZIJN BUCKETLIST
Italië, la dolce vita achterna

Bijzonder én haalbaar: eilandhopp per camper

Meer dan duizend eilanden, zesduizend kilometer kustlijn, mediterrane stadjes en haventjes... Voeg daar die azuurblauwe zee aan toe, en je kunt de lokzang van de eilandsirenen niet meer weerstaan! Haal de zeeschuimer in je boven, gooi de trossen los en start die camper. Als je in Kroatië van eiland naar eiland trekt, waan je je in een tot leven geweekte postkaart.



TEKST EN FOTO'S THOMAS DE BOEVER

DAG 3, 4, 5**Magische oversteeek naar Cres en Lošinj****De route**

De ferryhaven van Krk bevindt zich in het plaatsje Valbiska. De rit van twintig minuten vanuit Camping Ježevac laat je genieten van de bossen, akkers en een paar kleinere dorpen zoals Vrh. De haven is heel duidelijk aangeduid. Bij het verlaten van de ferry rij je vanaf Merag naar het zuiden, richting Osor en Lošinj. Reken minstens op een uur en een kwartier rijden voor deze zeventig kilometer, want de wegen zijn hier smal en inhalen is moeilijk. Maak onderweg een paar stops om te genieten van het landschap en de Middellandse Zee.

mooi!

Toegegeven, het is spannend, zo'n eerste maal op een ferry. De beste stuurman staan aan wal en dat blijkt bij het inschepen op de ferry ook zo te zijn. Grotere campers schuiven apart aan en worden professioneel tot op de boot geleid. Er is geen enkel verschil met de camper even parkeren. Daarna komt het mooiste stuk: bestel een koffie, leun achterover en geniet van de Adriatische Zee en haar eilanden. De oversteeek naar het eiland Cres is magisch. Met veel geluk zie je dolfijnen. Die waren er bij ons niet, maar dat bedierf de schoonheid van ons halfuur cruise niet! Landen op vaste grond gebeurt even professioneel. We rijden meteen door naar het volgende eiland, Lošinj. Rijden, niet varen, want de twee eilanden zijn verbonden door een kleine brug. Goed opletten is de boodschap, want dit wordt de eerste keer dat je van een eiland naar een ander rijdt zonder het te beseffen. De 'zee' tussen de eilanden, het Kanaal van Osor, lijkt een uit de kluiten gewassen beek. Gegraven door de Romeinen. Zo hadden ze meteen twee eilanden, waar Cres en Lošinj er vroeger samen één waren. Op naar Camping Cikat. Zoals gezegd zijn campings hier groot, hier kan zo'n vierduizend man gelegerd worden. Dat is als het ware een groot Kroatisch dorp. De kustlijn is ook hier een aaneenschakeling van confraters, wonend op hun rijwielen. Eilandbewoners hebben blijkbaar een apart gevoel voor humor. Na de verwarring tussen Krk-stad en Krk-eiland stichten ze hier pas echt chaos in de hoofden van brave



Aanschuiven voor een mixed sea grill en van op het terras naar de uitvarende bootjes kijken.

toeristen: Mali Lošinj, wat "kleine stad" betekent, is de grootste stad van het eiland; Veli Lošinj betekent dan weer net het omgekeerde, maar is een dorp met stadsattracties. Veli Lošinj ligt in een prachtige baai. De zeevaarders, en dan vooral hun kapiteins, brachten in de voorbije eeuwen de nodige rijkdom naar dit helblauwe paradijs. De villa's en huizen rond de haven weerspiegelen dit verleden in hun gevels en tuinen. 's Avonds kun je hier rondwandelen en aanschuiven voor een mixed sea grill of een frisse salade. Van op de terrasjes aanschouw je hoe de lokale jeugd van een rots het azuurblauwe water in duikt, en hoe uitvarende bootjes met hun krachtige lampen de zee laten spiegelen. Het is als vertoeven in een postkaart. Hier vind je ook tussen de stroom toeristen de charme van een mediterrane vissersdorp terug. Rene Wouters, een Belgische amateurduiker, deed hier de ontdekking van zijn leven: hij vond hier in 1999 bij toeval een tweeduizend jaar oud, Grieks beeld van Apoxyomenos op de zeebodem. Mali Lošinj maakte er zowaar zijn belangrijkste attractie van, en terecht. Het museum waar de jonge bronzen atleet



Al wandelend tussen Mali Lošinj en Veli Lošinj kan je de zon zien zakken in de zee.

staat, brengt enige koelte in de zinderende hitte. Het museum is klein, maar mooi gemaakt: ideaal voor wie met kinderen op stap is en aan cultuur wil doen zonder te overdrijven. Een wandeling tussen de beide Lošinj duurt een uurtje of langer, naargelang de route die je neemt. De wandelpaden variëren van rustige, goed onderhouden paden langs de zee tot ruige bergpaden in het binnenland. Wij kozen voor de romantische versie en konden de zon al wandelend zien zakken in de zee. Lošinj werd in 1892 uitgeroepen tot klimatologisch kuuroord, onder meer vanwege de duizenddriehonderd planten- en diersoorten van het eiland.

Als je niets te vermoeiends wil doen, zijn de aromatische tuinen van Lošinj een idee. Sandra is een gezond gekke lokale dame die samen met haar zwartbruine schaap en ezel Drogan rond haar huis een botanisch mini-eiland heeft aangelegd. Veel van de bloemen en planten die op het eiland in het wild groeien, vind je hier terug, waaronder bekende spaghetti- en pizza-ingrediënten. Denk daarbij aan tijm, oregano en andere kruiden, maar dan in hun wilde variant. Het afscheid is ook wat wilder, want naar huis gaan zonder haar zelfgestookte zoete likeur te proeven is onmogelijk. We laten Drogan, het zwarte schaap en hun beste vriendin achter ons. De zee roept.

Halte voor de nacht

Wij verblijven op Camping Cikat, die je gerust een mastodont mag noemen. Er is een groot en mooi onderhouden waterpark met glijbanen, reuze-emmers waaruit water naar beneden kletst en ander druk waterplezier. Ook wie rustig een baantje wil trekken, vindt hier zijn gading. Wandelen langs de dijk van de camping is een favoriete tijdsbesteding bij valavond. Het is ook het moment om te dromen van die nieuwe camper: allerlei bewoonde modellen staan opgesteld langs de promenade.

Kamp Cikat (otok Lošinj)

www.camping.hr/campsites/cikat
+385 98 968 8470

- HR-51550 Mali Lošinj, Cikat 6a
- Eenvoudigste standplaats: € 9,50 (hoogseizoen): zonder water en elektriciteit, geen eigen afgebakend plekje
- Beste standplaats: superior camping eenheid voor 4 p.: € 82 per nacht (excl. taksen)
- Bijkomende tarief per persoon per nacht: € 12,90 (hoogseizoen)

Camping Cikat is een mastodont van een camping, met een groot waterpark.

Sandra leidt je samen met haar zwartbruine schaap rond in haar aromatische tuin.

Wandelen op de dijk langs de camping is een favoriete tijdsbesteding bij valavond.

